

Προς Τίτο 1:12-13

Πρόσφατα, διαβάζοντας την προς Τίτο επιστολή, το μάτι μου έπεσε στο ακόλουθο απόσπασμα:

Προς Τίτο 1:12-13

“Κάποιος απ' αυτούς, δικός τους προφήτης, είπε: **«Οι Κρητικοί είναι πάντοτε ψεύτες, κακά θηρία, οκνηροί αδηφάγοι».** **Η μαρτυρία αυτή είναι αληθινή**· για την οποία αιτία να τους ελέγχεις απότομα, για να υγιαίνουν στην πίστη.”

Ο Παύλος χρησιμοποιεί κάτι που κάποιος είπε για να περιγράψει τους Κρητικούς. Αυτή η περιγραφή ωστόσο δεν περιλαμβάνει πράγματα που θα έκαναν κάποιον περήφανο: “πάντοτε ψεύτες, κακά θηρία, οκνηροί αδηφάγοι”. Αντίθετα με ότι κάποιος ίσως περίμενε, ο Παύλος δεν απορρίπτει αυτή την περιγραφή. Απεναντίας, λέει ότι είναι αληθινή και παραγγέλλει τον Τίτο να τους ελέγχει απότομα για να **υγιαίνουν στην πίστη**. Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η περιγραφή αυτή είχε επίσης εφαρμογή και σε εκείνους από την Κρήτη που ο Θεός είχε καλέσει. Αυτοί δεν ήταν κάποιοι με μεγάλες αξίες, ευγενικοί, ειλικρινείς. Αντίθετα Αυτός κάλεσε ανθρώπους που ήταν ψεύτες, κακά θηρία, οκνηροί αδηφάγοι. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι στους οποίους ο Θεός πήγε, αποκάλυψε τον Γιο Του και αυτοί τον δέχτηκαν.

Η αγάπη του Θεού είναι πραγματικά θαυμαστή, χωρίς όρια. Δεν σωθήκαμε ούτε γίναμε μέλη της οικογένειας του Θεού λόγω των έργων που κάναμε και του καλού μας χαρακτήρα, αλλά λόγω της τεράστιας αγάπης και χάρις Του! Γιατί είτε είμαστε σαν του Κρητικούς ή νομίζουμε ότι είμαστε λίγο “καλύτεροι” από αυτούς, για τον Θεό δεν υπάρχει διαφορά:

Προς Ρωμαίους 3:21-26

“Τώρα, όμως, χωρίς τον νόμο, φανερώθηκε η δικαιοσύνη του Θεού,...· δικαιοσύνη δε του Θεού, **διαμέσου τής πίστες στον Ιησού Χριστό,** προς όλους κι επάνω σε όλους εκείνους που πιστεύουν· **επειδή, δεν υπάρχει διαφορά· δεδομένου ότι, όλοι αμάρτησαν, και υστερούνται της δόξας του Θεού·** ανακηρύσσονται, όμως, δίκαιοι, δωρεάν, με τη χάρη του, διαμέσου τής απολύτρωσης που έγινε με τον Ιησού Χριστό· τον οποίο ο Θεός προκαθόρισε ως μέσον εξιλέωσης διαμέσου τής πίστες, με βάση το αίμα του, προς φανέρωση της δικαιοσύνης του, για την άφεση των αμαρτημάτων, που έγιναν στο παρελθόν, μέσα στη μακροθυμία του Θεού· προς φανέρωση της δικαιοσύνης του στον παρόντα καιρό, **για να είναι αυτός δίκαιος, και να ανακηρύσσει δίκαιον εκείνον που πιστεύει στον Ιησού.**”

“Δεν υπάρχει διαφορά”, λέει ο Λόγος. “Όλοι [συμπεριλαμβανόμενων και των εαυτών μας] αμάρτησαν και υστερούνται της δόξας του Θεού.” Ο Θεός όμως άνοιξε δρόμο για την σωτηρία μας μέσα από τον Ιησού Χριστό. Τώρα οποίος “ΠΙΣΤΕΥΕΙ στον Ιησού” ανακηρύσσεται αυτόματα δίκαιος!

Προς Ρωμαίους 5:8-10

“**Ο Θεός, όμως, δείχνει τη δική του αγάπη σε μας,** επειδή, ενώ εμείς ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για χάρη μας· πολύ περισσότερο, λοιπόν, αφού τώρα ανακηρυχθήκαμε δίκαιοι με βάση το αίμα του, θα σωθούμε από την οργή διαμέσου αυτού. Επειδή, αν, **ενώ ήμασταν εχθροί, συμφιλιωθήκαμε με τον Θεό διαμέσου του θανάτου του Υιού του,** πολύ περισσότερο, εφόσον συμφιλιωθήκαμε, θα σωθούμε με τη ζωή του.”

1 Προφανώς αυτό σημαίνει οποίος πιστεύει αυτά που ο Θεός λέει σχετικά με τον Ιησού στον Λόγο Του, και όχι οποίος πιστεύει πράγματα για τον Ιησού τα οποία δεν είναι στις Γραφές.

Ο Θεός δείχνει την αγάπη Του προς εμάς, δίνοντας τον γιο Του για χάρη μας, ΕΝΩ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΑΚΟΜΑ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ. Ήμασταν ΕΧΘΡΟΙ Του, αλλά μας συμφιλίωσε μαζί Του μέσα από τον θάνατο του Γιου Του.

Ας μην κοιτάμε με θαυμασμό και έκπληξη τα λόγια που περιγράφουν την θλιβερή κατάσταση των Κρητικών. Μπορούμε απλά να κοιτάξουμε στους εαυτούς μας, χωρίς τον Χριστό. Χωρίς αυτόν είμαστε τίποτα. **ΑΥΤΟΣ** ήταν που έκανε την διαφορά! Η θυσία Του ήταν που άνοιξε τον δρόμο. Το μόνο που χρειάζεται από μας είναι να πιστέψουμε σ' Αυτόν. Να πιστέψουμε στον Κύριο Ιησού και στην ανάσταση Του. Αν διαβάζεις αυτό το άρθρο και δεν έχεις ακόμα πιστέψει στον Χριστό και νομίζεις ότι είσαι εντάξει γιατί μπορεί να θεωρείς τον εαυτό σου λίγο (ή και πολύ) καλύτερο από αυτούς τους Κρητικούς... στα μάτια του Θεού δεν είσαι καλύτερος. Οι Κρητικοί δεν θα συμφιλιώνονταν με τον Θεό με το να γίνουν πιο ειλικρινείς, πιο εργατικοί κτλ. αλλά με το να πιστέψουν στον Χριστό και στην ανάσταση Του. Αυτός είναι η μόνη λύση. Δείτε τι ο Θεός λέει στον λόγο Του:

Προς Ρωμαίους 10:9

“ότι, αν με το στόμα σου ομολογήσεις τον Κύριο Ιησού, και πιστέψεις στην καρδιά σου ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς.”

Προς Ρωμαίους 10:11

“Καθένας που πιστεύει σ' αυτόν, δεν θα ντροπιαστεί.”

Ιωαννου Α 5:1

“Καθένας που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός γεννήθηκε από τον Θεό.”

Είναι πίστη αυτό που χρειάζεται για την σωτηρία και όχι έργα! Είναι πίστη και όχι κατανόηση! Η πίστη είναι το πρώτο και μαζί της έρχεται ένα ολόκληρο πακέτο δώρων του Θεού που περιλαμβάνει: σωτηρία, δικαίωση, συμφιλίωση με τον Θεό, άγιο πνεύμα, σε καθιστά γιο και κόρη του Θεού, δηλαδή μέλος της οικογένειας Του και άλλα τα οποία “ο Θεός ετοίμασε γι’ αυτούς που τον αγαπούν” (Προς Κορινθίους Α 2:9). Δεν είναι έργα που χρειάζονται για τα παραπάνω. Ο Χριστός έχει κάνει ήδη το έργο που απαιτούνταν. Αυτό που τώρα χρειάζεται είναι να πιστέψουμε σ’ Αυτόν, στον Κύριο Ιησού Χριστό και στην ανάσταση Του από τους νεκρούς. Αυτό ήταν που εκείνοι οι Κρητικοί κάνανε και ελπίζω και σεις να έχετε ήδη κάνει ή να κάνετε το ίδιο.

Τάσος Κιουλάχογλου